



Protestantse Gemeente te Zwijndrecht
Wijkgemeente Bethelkerk
Rotterdamseweg 73
3332 AD Zwijndrecht

KERKBRIEF zondag 17 mei 2026

Redactie: kerkelijk bureau, tel. 078 6197529

E-mail: kb.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl

Internet: bethelkerkzwijndrecht.nl

Kerkdienst zondag 17 mei 2026 – MZAD

Voorganger: ds. René Wouda

Ouderling: Marijke den Boer

m.m.v. gospelkoor WaterWorks uit Rotterdam

Lector: MZAD-commissie

Diakenen: Cora Kooiman, Ineke Tempelaar

Kerkrentmeester: Timon Lommers

Collectant: Theo Vermeulen

Kindernevendienst groepen 1 – 8: Karen Klop

Oppas: Myrthe Kafoe

Koffie: Hanneke Hartog, Karen Klop, Karin Valk, Arjan van Drimmelen

Bloemen: Annie van Herwijnen

Welkom: Willem Heutink

Koster/BHV: Arie Roubos, Marijke Schop

Beamer en camera: Marco van Breugel, Wim Sandee

Geluid: Cor-Hein Slobbe

Kerkauto 1: Wouter Nugteren

Kerkauto 3: Corma van Nes

Kerkauto 4: Hans en Corrie van den Berg

De eerste collecte (blauwe zak) is voor de jeugd

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk



Liturgie Bethelkerk zondag 17 mei, aanvang 9.30 uur

Thema: Goed in je vel zitten

WaterWorks Open the eyes of my heart

VOORBEREIDING

Moment van Stille

HH 391: Breng ons samen, WaterWorks / sameng

Welkom en korte inleiding op het thema

Stil gebed

HH 495 Votum en groet, WaterWorks / samenzang

Aansteken 7^e Paaskaars

Lofprijzing

Als de Geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal Hij die Christus heeft opgewekte ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn Geest, die in u woont. (Romeinen 8:11)

HH 707 Welkom in Gods huis WaterWorks / samenzang

DIENST VAN HET WOORD

Kindermoment

Op de kindernevendienst gaat het deze morgen over Handelingen 1:1-11:
Jezus gaat naar de hemel

HH 615 Prijs Adonai WaterWorks / samenzang

daarna kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing OT Spreuken 4:20-27

Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden,
geef aan mijn uitspraken gehoor.

Houd ze steeds voor ogen,

bewaar ze in het diepste van je hart.

Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden,

sterken heel het lichaam als een medicijn.

Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven.

Neem nooit leugens in de mond,

laat geen bedrog over je lippen komen.

Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien,

nooit je ogen hoeven neerslaan.

Weet welke weg je wilt inslaan,

dan loop je met vaste tred.

Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links, wijk alleen uit voor het kwaad.

Verkondiging (1) Goed in je vel zitten
Over onze lijfstijl

WaterWorks My life is in your hands

Gebed

Verkondiging (2) Goed in je vel zitten
De Bijbel heeft heel wat om het lijf

WaterWorks Search me, Lord

Schriftlezing NT 1 Korintiërs 6:12-20

U zegt: 'Alles is mij toegestaan.' Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen. U zegt: 'Het voedsel is er voor de buik en de buik is er voor het voedsel, en God zal aan beide een einde maken.' Maar bedenk dat het lichaam er niet is om ontucht mee te plegen: het is er voor de Heer en de Heer is er voor het lichaam. God heeft de Heer opgewekt, en door zijn macht zal Hij ook ons opwekken. Weet u niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam van Christus? Zouden we dan van de delen van zijn lichaam de lichaamsdelen van een hoer maken? Dat nooit! Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt samen met haar één lichaam wordt? Want de Schrift zegt: 'Zij zullen één lichaam zijn.' Maar wie zich met de Heer verenigt wordt met Hem één geest. Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God? Weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.

Verkondiging (3) Goed in je vel zitten
Word geen kopie, denk origineel

Meest kunstzinnige creatie

een gedicht

Jij bent geschapen.

Je bent een schepping, Zijn schepping.

De meest kunstzinnige creatie

die er maar te bedenken valt

Dat ben jij in de eerste plaats

volgens het woord van God.

De diepste reden van jouw bestaan
ligt niet alleen in de liefde van je ouders,
maar God heeft jou vanaf het prilste begin gevormd,
jou de adem in je neusgaten geblazen
en jou het levenslicht doen zien.
Zo ben je gewild en bedoeld.
Hoe jij bent, daar heeft God Zijn best op gedaan.
Als kunstenaar heeft Hij met liefde
de laatste hand aan je gelegd.
En met kunstenaarstrots en Vaderliefde
naar je gekeken `Goed, gaaf, mooi...
ja, heel goed!`
Zo heeft Hij je beoordeeld.

Opwekking 625 Wat een liefde, WaterWorks / samenzang

Bij U ben ik thuis,
bij U ben ik veilig.
In U is mijn huis,
in U ben ik heilig, in U.
Bij U vind ik troost,
bij U kan ik huilen.
In U vind ik rust,
in U kan ik schuilen, in U.
U neemt mij in uw armen en droogt mijn tranen af.
Wat een liefde, wat een liefde, wat een liefde!
wat een liefde, wat een liefde, wat een liefde!

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden met gezongen Onze Vader (*Hemelhoog 547*)

Inzameling van de gaven

Opwekking 807 God van licht WaterWorks / samenzang

1. In mijn twijfels, mijn verdriet In mijn falen ontbreekt U niet
In Uw liefde reist U mee U bent de rust als het stormt op zee
U bent de rust als het stormt op zee
2. In mijn onrust neemt U mijn hand In mijn vragen houdt Uw Woord stand
In uw liefde reist U mee U bent de rust als het stormt op zee
U bent de rust als het stormt op zee: God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker

Ik vertrouw op U God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker Veilig naar de kust, waar U woont
Waar U woont, Waar U woont, Waar U woont

3. Storm en golven vrees ik niet In de morgen zing ik mijn lied
In uw liefde reist U mee U bent de rust als het stormt op zee
U bent de rust als het stormt op zee

Zegen van St. Patrick

Waterworks zingt

Collecten in de kerk

Bent u in de kerk, dan kunt u uw bijdrage geven in de collectezakken of geven via de Bethelkerk-app (eventueel via de QR-code)



Collecten op afstand

Uw bijdragen kunt u overmaken op bankrekening NL39 RABO 0377 5033 71 van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht. Vermeld daarbij dan het doel van uw bijdrage. En het is mogelijk om uw collectebonnen (in een envelop, met daarop de bestemming geschreven) in de brievenbus van de kerk te doen.

Kerkradio, kerkomroep en YouTube

Deze diensten worden live uitgezonden via (1) de kerkradio, (2) op Kerkomroep.nl en (3) via YouTube (zoek op: Bethelkerk Zwijndrecht). Op een later moment is de dienst te bekijken/luisteren via kerkomroep.nl en via YouTube.

400ste zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 400ste zondagavondzang die wordt gehouden op zondag 17 mei a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk. In deze vierde zondagavondzang van dit seizoen geeft Wim de Penning ook weer leiding aan koor- en samenzang. Aan deze avond werken mee: Hugo van der Meij, orgel, Kees de bruin, vleugel, Suzanne Arends, fluit en Miriam Vos, viool. Een bijzondere zondagavondzang omdat het voor de 400ste keer is dat het Bethelkerkkoor Zwijndrecht de zondagavondzangen organiseert, tevens ook de laatste keer dat het koor dit doet. We zingen in deze zangavond de liederen die in de eerste zondagavonden in 1981 zijn gezongen en ook liederen die niet

eerder in de liturgie zijn opgenomen. Ook zingen we enkele liederen die door u zijn aangevraagd. Vijfenveertig jaar zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht, een concept dat al snel werd overgenomen door de Evangelische Omroep en door veel kerken en koren in Nederland. Deze avond rekenen we weer op een volle kerk.

We openen met 'Eens zal op de grote morgen' gevolgd door het lied 'Heer, ik kom met al mijn noden'. Beide liederen zijn geschreven door één van de oprichters van de zondagavondzang, Arie Pronk. We zingen ook 'Hoor een heilig koor van stemmen' en 'Heer, ik kom tot U'. Het koor zingt o.a. 'Halleluja! Zing voor Jezus', en 'Dank zij U Heer' geschreven door Wim de Penning. We sluiten de avond af met het bekende lied: 'Ga met God, en Hij zal met je zijn'. Wij rekenen op uw komst. Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht, Ries Knook

Inloopmiddag zusterkring

Dinsdagmiddag 19 mei van 14.00 tot 16.00 uur is de laatste inloopmiddag van dit seizoen in de Bethelkerk. Welkom allemaal voor een praatje, spelletje, sjoelen of koffie/thee drinken. De eerste inloop na de zomer is op dinsdag 15 september.

Kerkdienst zondag 24 mei 2026 - Pinksteren

Voorganger: ds. René Wouda

Ouderling: Aika Timmers

Organist: Richard Bos

Lector: Marianne Cornelissen

Diakenen: Ineke van Leeuwen, Corrie van den Berg

Kerkrentmeester: Pim Middelbeek

Collectant: Jan Klop

Kindernevendienst groepen 1 – 8: Wies Hijweege en Thirza Kafoe

Oppas: Esmee Valk

Koffie: Wietske en Nico de Kievit, Josje van Turenhout, Deborah Kooren

Bloemen: Theodora den Hoed en Didi van Asch

Welkom: Elly Faber

Koster: Henk de Klerk

BHV: Theo Vermeulen en Pauline Boon

Beamer en camera: Dick Brouwer en Arie van Wingerden

Geluid: Marco van Breugel

Kerkauto 1: Alle van der Wal

Kerkauto 3: Theo van Namen

Kerkauto 4: Leo Verhoef

De eerste collecte (blauwe zak) is voor het orgelfonds

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk